

KEDUMSBLADET

NR. 3 / AUGUSTI 2007

Sommarlovet är slut och vid Arentorps skola är arbetet åter i full gång.

I år är det 16 barn som börjar första klass. På skolan finns nu 1 förskoleklass, 2 klasser med årskurs 1-3 och 2 klasser årskurs 4-6. Utöver det vanliga skolarbetet kommer man att ägna sig åt olika projektarbeten som handlar om teknik, respekt och internationell samverkan. I förskolan kommer man att arbeta med ett projekt om natur.

Vi önskar alla barn och lärare ett bra läsår. Och att vi alla ska ta det extra försiktigt i trafiken med alla barn på väg till och från skolan. När sedan höstmörkret kommer smygande uppmanas alla att använda reflex när ni är ute i trafiken



Foto: Therese Larsson



Ett stort fång rosor till tack, vill vi ge årets ferieungdomar,

Jennifer Ahlin, Nicklas Hedvall, Sofia Eriksson och Hannes Lindåse, som jobbat med att hålla fint i samhället, vid Kedumsvallen och vid badsjön.

AIBF

ASK

FAMILJERALLY

söndagen 7 oktober

start mellan

kl 13.00-14.00

vid Förenigshuset

Tips, bingo mm utefter natursköna vägar. Kaffeservering

Välkomna!

AIBF

På gång 2007!!

Håll utkik på hemsidan, i postlådor och på anslagstavlor efter mer information!

16 september	Arentorpsmästerskap i golf på Vara-Bjertorp golfbana info och anmälan senast 070909	Sonja, 13246 eller Stefan, 13355
7 oktober	Familjerally start 13.00-14.00	AIBF
13 oktober	Oktoberfest	ASK / AIBF
2 december	Tomtepromenad	AIBF
Datum för höstens pubaftnar kommer senare		

Välkommen till vår traditionella



OKTOBERFEST FÖRENINGSHUSET ARENTORP 13 OKTOBER KL. 19.30

Oompa boompa-orkestern
"OOMPA SPICE"

Trubadurerna
PARTYDUON

Pris 150:-, i priset ingår en bratwurst med
potatissallad och en öl (serveras 19.30)

Försäljning av Öl, Vin, Cider.

Tag med din egen ölsejdel och ta gärna på dig ett par Lederhosen.

Anmälan senast lördag 6 oktober till:

Anders & Agneta 13420 eller
Rolf & Catarina 13335



VÄLKOMNA !

Arentorps Sportklubb och Arentorps Intresse- & byggnadsförening

Hjälp oss

hålla klubblokalen på Kedumsvallen ren och snygg!!

Eftersom vi inte har någon städerska på Kedumsvallen får vi hjälpas åt!

Om ni känner för att hjälpa till träffas vi sönd 2/9 kl 17.00 i klubblokalen för att diskutera hur vi ska lägga upp det.

Om du inte kan komma till mötet men ändå känner dej manad att hjälpa till, ring Agneta L tel 134 55

Arentorps sportklubb

Sista numret 2007:
manusstopp och utgivning

Nr 4: 28/10 v 46

Bidrag till Kedumsbladet
lämnas till Kerstin Larsson i
god tid före mansusstop

E-post:
kerstin.larsson@vara.se
Telefon: 133 43
eller 0709-180 903

Första skoldagen



Foto: Therese Larsson

Hej

Jag heter Wilma Werner och jag är 7 år. Idag har jag börjat 1:an och det var jättespännande.

Först gick vi till klassrummet. Där fick vi tala om vad vi heter och var vi bor och när vi fyller år. Sedan fick vi tala om vad vi gjort på sommarlovet, sen gick vi ut på skolgården och hade storsamling.

Där hissade Carolin och Therese flaggan och så sjöng vi sången "Tummen upp". Efter det kom det en kille som gjorde konstner med ett svärd. Efter det så bjöd skolans föräldraförening på glass till barnen och kaffe till mamorna och papporna. Sedan var det RAST. Jag och mina kompisar åkte linbana. Efter rasten gick vi till klassrummet och då fick vi måla vad vi ville. Jag målade en tjej som hoppar studsmatta. Sen var det mat, vi fick fisk och potatis och ärtor, GÖTT!!

Sista lektionen gjorde vi lite lekar och hade matte, då räknade jag i ärtanboken. Efter det fick vi läxbok och lappar att ta med hem till mamma och pappa. Sedan var dagen slut och mamma kom och hämtade mej. Jag var jättetrott efter min första roliga skoldag i 1:a klass..

Hälsningar Wilma



Foto: Therese Larsson

Emma Lidberg-Börjesson och Wilma Werner blev bjudna på glass av föräldraföreningen första skoldagen. Här berättar de om sin första skoldag

Emma: Det var roligt att börja ettan. Jag har väntat nästan hela sommarlovet. Det var mycket mer spännande och roligt än jag trodde det skulle bli.



Foto: Brita och Göran Ebn

Hembygdsföreningens resa

gick i år till Eda, Värmland. En resa som till en del bekostas av arvet från Greta Andreasson, Kocklanna. Vi startade från församlingshemmet lördag morgon 25/8 kl 6.30 där 47 glada resenärer gick på.

Vår guide Bengt Larsson, gick på redan i Arvika varifrån resan fortsatte till Åmotsfors. Där fick vi en guidad tur på Skansmuseet som berättade mycket om livet i gränslandet. Sedan gick resan vidare till Eda skans, en gammal försvarsanläggning som restaurerats.

Nu började hungern sätta in så vi åt lunch i Morokulien, ett eget litet gränsland mellan Norge och Sverige. Där finns bl a ett fredsmonument som står hälften i Norge och hälften i Sverige. Efter detta var det rundtur runt om i bygden bl a med besök i Lersjöns kapell. Ett kapell, med bara 42 platser, som ligger i Sverige men klockstapeln står i Norge. Eda hembygdsgård var

nästa anhalt där vi välkomnades av hembygdsföreningens ordförande Bror Sundbäck. Vi bjöds på kaffe och våfflor och underhölls av Torbjörn Svan och Christina Höglund-Partel på gitarr och dragspel. Där efter guidade ordföranden oss runt i den välskötta hembygdsparken.

Efter detta var alla trötta så färden bar hemåt. Innan Bengt Larsson gick av bussen i Arvika tackades han med grynkörv och konserthusbiljetter för sitt utmärkta arbete. Hemma i Arentorp var vi ca 22.00 trötta men glada över en trevlig resa där vädret var helt på vår sida. Resekommittén Bertil och Siv Johansson och Sven och Berit Larsson hade ordnat med tipsfrågor på ditresan. Vinnare blev Erik Blomqvist med alla 12 rätt. Ragnhild Andersson och Hans Andersson hade båda 10 rätt. Utslagsfrågan var en burk med småmynt och Gunvor Andersson gissade på öret rätt. 155.50 kr. På hemresan hade Brita och Göran ordnat tipsfrågor och på dessa vann: 1. Irené Mattson, 2. Sven-Olof Matson, 3. Ragnhild Andersson.

Ragnhild Andersson framförde resenärernas tack till kommittén och chaufförerna för en mycket trevlig resa.



Foto: Brita och Göran Ebn

Bengt Larsson framför Lersjöns kapell

Sommar i Arentorp

Bygdevandring i Herregården 28/5-07.

För en gång skull regnade det inte när hembygdsföreningen ordnade en bygdevandring. 35 personer samlades vid badsjön där undertecknad hälsade välkommen. Enligt S Kedumsboken var Herregården på 1500-1600 talet var ett säteri och ägdes av olika adliga personer bla annat en Lindelöf av Kiedom, vars gravhäll finns bevarade vid S Kedums kyrka.

1762 var ett avgörande år för gårdens historia då tre bönder köpte var sin del av Herregården för 1300 daler. Fortfarande, nästan 250 år senare bor ättlingar kvar och brukar jorden, 9 generationer! Under åren har gårdarna delats och slagits ihop men som mest har det varit 7 gårdar och sedan 1980 finns 8 bostäder i Herregårdsraden. Åkermarken ägs av tre jordbrukare.

Många tidigare och nuvarande invånare deltog i vandringen och bidrog med minnen om människor, djur och händelser som varit. De berättade om hur man hjälptes åt med allt arbete men också hur man varit på julkalas hos varandra.

Det berättades också om bebyggelse som försvunnit, bla annat soldattorp som legat i närheten av vägen Arentorp-Tumbleberg, och om fornfynd som hittats i samband med att man tagit grus upp emot Långeberget.

När vi sedan vandrat genom hela raden gick vi tillbaka till badsjön och drack vårt medhavda kaffe.

Kerstin Larsson



Körer från Eda och Charlottenberg gästade Kedumskören.

Under ledning av kantor Bengt Larsson, bördig från Lunnagården i Södra Kedum, framfördes i S. Kedums kyrka på lördagskvällen den 11 augusti Eda kyrkokör och damkören G-klaven en konsert med mycken känsla och värme.

På detta sätt firade Bengt ("Mårtens, den lelle he'ern i Lunnagår'n") att han varit verksam som kyrkomusiker i 50 år. Redan som 14-åring fick han förtroendet att få tjänstgöra som orgelspanare i dåvarande Tumblebergs församlingshem.

Tidigare på dagen hade tillfälle till samvaro med härvarande Kedumskören erbjudits i samband med att sistnämnda kören stod som värd för en trivsam och välsmakande lunch i Arentorps församlingshem. Bland det som bjöds ingick Grynkorv enligt körledarens särskilda önskemål. Kedumskören kom sedan att medverka tillsammans med de gästande körerna i den avslutande delen av kvällens

musikgudstjänst. Denna leddes av kyrkoherde emeritus Bengt Schantz, som förrättade helgsmålsbön.

Efter gudstjänsten framförde Kedumskörens ordförande Brita Ehn tack till den hemvändande kördirigenten för den minnesvärda konserten och överlämnade en blomstergåva. I anslutning till detta evenemang meddelades att Kedumskören och andra kedumsbor kommer att göra en resa i S.Kedums hembygdsförenings regi till Eda och Charlottenberg i slutet av denna månad.

Påföljande söndag medverkade körerna vid söndagsmessa i Naums kyrka, där 55- resp. 50-årsjubilerande konfirmandgrupper deltog. Bengt Larsson ingick i den sistnämnda gruppen.

Till Kyrknytt i Ryda församling, Vara pastorat, och Kedumsbladet den 16 resp. 18 augusti 2007
Göran Ehn

Midsommarfirande på Kedumsgården

En liten tapper regnklädd skara (ca ett 20 tal) hade vågat sig ut i regnet. Det dansades till Vi äro musikanter, små grodorna och björnen sover m m. till Jörgen Nilssons dragspelstoner. Efter en stunds dansande var det skönt att komma in i värmen och äta medhavd fika. Kedumsgården bjöd barnen på glass. Detta år var det Daniel Johansson och Louise Wiberg och Thomas Johansson och Malin Häggblom som höll i dansen

Malin Häggblom

Annons

Försäljning av:

- Däck
- Reservdelar
- Oljor & Filter
- mm.



Reparation av:

- Bilar
- Traktorer
- Maskiner

Andreas Sällberg Trading
0512-13556
070-2296955
andreas.sallberg@tele2.se

Bergslidens Service

0512-13455
070-5513423
Jan-Åke Wiktorsson
wikjan@spray.se

Kedumskrysset

VINN!

Lös krysset och lämna det hos
Sigrid Karlberg eller Britta Hermansson,
Storegårdsvägen eller i postlådan vid Föreningshuset,

**senast den 30 september
du kan vinna skraplotter!**

Gratis till förra numrets vinnare:

1. Stig Esberg
2. Brita Ehn
3. Mait och Åke Granat

1	2		3		4	5	6	
7					8			9
		10		11			12	
13	14					15		
16						17	18	
		19	20		21			
22	23		24					
25		26					27	
	28							

O		S	O	P	O	R		H
T	U	S	S	I	L	A	G	O
T		U		G		M		L
O	E		E	G	O		Ö	K
	P	R	O	V	R	Ö	R	
P	I		S	A	K		E	N
A	T	G		R		Å	B	O
S	E	R	B		N	A	R	R
S	T	O	R	E	B	R	O	R

VÅGRÄTT:

1. Enkel
7. Snurrig
8. Holländskt fotbollslag
10. Guinness
12. Tonart
13. Bör man ha om sin nästa
16. Finns i brev
17. Sed
19. Hushållning
22. Civilstånd
24. Kontra
25. Ofta från Island
27. Platta
28. Variera

LODRÄTT:

1. Doftar i sommarkväll
2. Yta
3. Sångmö
4. Polityr
5. Inger Jonsson
6. Gör göken
9. Ragata
10. Isbrytare
11. Bara för mej
14. Trivas
15. Kärleksgud
18. Individuell människohjälp
20. Smeka
21. Fisk
23. Enebärdricka
26. Skydd
27. Proneomen

Gratis, Brita Hermansson

som vann en blomstercheck på förra bildtävlingen,
Bilden föreställer handtaget på entrédörren till Föreningshuset.



Foto Anna Johansson

Bildtävling

Var har Anna fotat?
Tävla om en blomstercheck!
Lämna ditt svar i postlådan vid Föreningshuset eller till
Kerstin Larsson,
Arentorp Herregården 4
534 94 Vara

senast 30 september



Foto Anna Johansson



Foto: Staffan Erro

Allsångskvällar

Sommarens tre allsångskvällar arrangerades på gemensamt initiativ av Arentorps Intresse och byggnadsförening, S Kedums hembygdsförening och Arentorpsspportklubb.

Ingrid Wikström och Pro Nova kören medverkade vid alla tre allsångskvällarna i sommar.

Den första allsångskvällen regnade det, så då flyttade vi in i Föreningshuset. Då var vi också ganska få deltagare, men vi som var med sjöng desto mer. Men krysset sparades till nästa gång.

Hejsan

Hoppas ni har haft en trevlig sommar, fast det varit si och så med vädret.

För att få lite insyn i vad de olika grupperna i intresseföreningen har att säga om denna sommaren som gått så ringde jag runt lite.

Jag började med att ringa upp Agneta Ryngefors i Badsjögruppen.

Hon sa att det varit en rätt lugn sommar, men med lite mera nedskräpning än förra året.

Inte så mycket skadegörelse förutom att ett skåp där vi har ström i har blivit uppbrutet.

Sen ringde jag Ann-Sofie Knutsson i Trädgård / Miljögruppen.

Det hon berättade var att det har gått sin gilla gång med gräsklippning och rensning och att de har haft en enorm hjälp av sommar jobbarna som verkligen har gjort sitt bästa för att hålla i ordning här. Det ska de ha en stor eloge för, sa hon, och det tycker vi andra också.

Till sist ringde jag Susanne Löfman i Föreningshusgruppen. Hon berättade att det har varit en del uthyrningar och nu har Vara buggarna satt fart igen. Det hon poängterade var att föreningshuset behöver målas om utvändigt och att det skulle vara bra med så mycket frivilliga som möjligt för då blir jobbet snart gjort. Och sen är inte baren färdig ännu, så det skulle vara bra att få några frivilliga till det också. Så kanske den kan bli färdig till Oktoberfesten.

När detta blir återkommer vi med för att kolla upp så att Föreningshuset är ledigt då och då skriver vi även vilka ni kan anmäla er till.

För marknadsföringsgruppen, del har varit en lugn sommar men vi jobbar hela tiden med uppdatering av hemsida och att samla material till Kedumsbladet.

Aktivitetsgruppen laddar för höstens alla aktiviteter som du kan se i aktivitetskalendern.

Mvh Annelie Lundgren // Marknadsföringsgruppen
Annelie.lundgren@arentorp.com

Vid andra allsångskvällen medverkade Erik Karlsson med fantastisk dragspelsmusik. Bland de inlämnade lösningarna på musikkrysset drogs två vinnare: Britta Ehn och Berit Larsson.

Vid sommarens sista allsångskväll medverkade Ingrid's dotter, Irene Hansson med sjönsång. Denna gång vann Gösta och Sigrid Karlberg musikkrysstävlingen. Vid alla tre tillfällena serverades kaffe och hembakat fika.



Foto: Staffan Erro

Ingrid hade också skrivit en sång om Arentorp som sjöngs varje gång:

Melodi Nu tändas åter ljusen

Vi vårdar och vi värnar om Arentorps själ.
Att vår kommun oss sviker, det vet vi så väl.
Nu eniga vi stå, vi vill inte stå på tå,
För våra kommunalpolitiker dom borde gå
Och serva våra gamla, när dom vill gå på dass.
Dom jobbar för vår välfärd, har alltid stått på pass.
Vi bor på Varaslätten och alla och en var,
Vill ha Arentorp kvar.

I Arentorp vi lever och här vill vi bo.
Från vaggan fram till graven i lugn och i ro.
Med service för de gamla och trygghet för de små.
Och slippa alla lastbilar som dundrar och drar på.
Vi har ju en idyll vi vill värna med vårt liv
Och slippa diskussioner och politikernas kiv.
Vi är ju inte många, men vi som lever här,
Vår hembygd håller kär



Foto: Staffan Erro



Martins fotbollstankar

Med höstens antågande blir inte bara luften kallare, dagarna kortare och lövens färgnyanser förändrade. För oss fotbollsälskare handlar det om att ständigt slitits mellan hopp och förtvivlan, antingen för att nedflyttningsstrecket närmar sig eller för att man helt enkelt inser att säsongen snart är slut.

I Arentorp har våren varit en berg-och-dalbana. Höjdpunkterna är flera, och särskilt då derbyviktorian (2–0) mot ärkerivalen och legitimerade fienden Vara SK. Lågvattensmärken finns också att hämta, och där stavas det mesta illasinnade skador.

Tommy Werner fick vila några veckor efter att ha fått en armbåge i huvudet. Elaka rykten skvallrar om att röntgen på sjukhuset konstigt nog inte visade något aktivitet över huvudtaget innanför pannloben. Dessa uppgifter väntar fortfarande på en officiell bekräftelse.

Nä, skämt åsido, det var en elak smäll han fick. Och han var inte ensam. Linus Hasselström var magnifik innan han vred till knäet och fick spendera en lång tid i sjukstugan. Dessutom verkar klubben ha drabbats av en ljumskepidemi utan dess like.

Nåja, nu glömmer vi allt det där. Hösten är här och att Arentorp börjat med två raka förluster i skrivande stund är, ja, beklagligt och förhoppningsvis en sorglig slump. Men i en serie som är så jämn att den kallas ”mini-allsvenskan” (inte på grund av kvalitén, tyvärr) lever man

aldrig säkert. En förlust och nedflyttningshotet förstärks, en seger och det börjar snackas uppflyttning för slättaget. Den 30 september är datumet då säsongen ska summeras. Kanske med orangevitt i ett ingenmansland, kanske inte. Ett faktum är emellertid att man avslutar utan Helåsfostrade yrvärdet Fredrik Nilsson som inom en alltför snar framtid börjar studera i Karlstad och därmed byter klubb. ASK:s ungdomsakademi har dock lyckats spotta ut några intressanta talanger. En förhoppning är att dessa nu kan ta steget och på allvar etablera sig inom den lite tuffare seniorfotbollen.

För övriga av föreningens lag har resultaten också varit blandade. U-laget vaknade ur sina djupa törnrosasömn först efter ett par omgångar, konstigt nog sedan lagledaren Mats Evertsson rest å arbetets vägnar till Caymanöarna...

Nåja, vissa omständigheter kan vara underligt mystiska ibland. Damlaget håller säkert med. De har varvat fina resultat med riktiga bottenapp och deras unga trupp placerar sig i dagsläget på en ganska förväntad mittenplacering i Lidköpingsfemman.

Så, åtminstone en liten genomgång av vad man kan vänta sig på Kedumsvallen i höst. Men när det känns som värst, när allt går käpprätt åt skogen och gudarna vänder sina ryggar åt oss – tänk då på att det kunde ha varit så oändligt mycket värre. Det kunde ha varit som för, tja, kanske Helås...

Martin Ablin

Annons

ProMotech Diesel Performance Optimering.

Komplett sortiment av digitala effektmoduler till dieselfordon ur samtliga kategorier.

Personbilar, lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner, traktorer, jordbruksredskap, skogsmaskiner samt båtar.

Dieseltrim med enkel plug-in montering undviker ingrepp i fordonets originalsystem.

Fordonet behåller sitt diagnos- samt övervakningssystem.

Fördelarna jämfört med konventionell chip tuning (chipning, trimchip, OBD programmering) är många.

Du riskerar inte att din dieseltrimning raderas vid nästa bilservice.

Avsevärt bättre prestanda, bredare effektre-gister samt lägre bränsleförbrukning och emissionsvärden. Stora ekonomiska besparingar hos tyngre fordon.



Återförsäljare.

Andreas Sällberg Trading

Södra Kedum Österlund 1

534 94 Vara

070-2296955

Mail: andreas.sallberg@tele2.se

Annons

**F:a Thomas Johansson
Tele & Fax 0512-132 94
Mobil 0706-740 555
S Kedum Östergården 7
534 94 Vara
Innehar F-skatt**



**Utför grävning med 3,5 tons larvmaskin
Sladdning av grusvägar
Dammbindning
Svets och reparationsarbete mm**

CYKELRALLY



Lördagen den 16 juni anordnade Sportklubben och Intresseföreningen för första gången ett cykelrally.



Upplägget var precis som för Familjerallyt. Man skulle ta sig runt en bana med frågor och praktiska prov utefter vägen, men den här gången med cykel.

Premiärrundan gick från Föreningshuset mot Torpa, och sedan ner mot Malma och den natursköna grusvägen över Horyda/Halgrindstorp. Vidare till "Isaks backe" där det serverades fika, och sedan tillbaka upp mot samhället med målgång vid kossan. Detta blev en runda på c:a 14 kilometer.

På de praktiska proven fick man kasta prick med ringar,

cykla så långt som möjligt på en bräda och vid målgången var det pilkastning på kortlek.

Poängen på dessa prov adderades till antalet rätt man lyckats pricka in på tipstolvan.

Det var 49 cyklister som ställde upp på detta premiärrally, och för att vara första gången får vi väl anse det vara ett bra resultat.

Vår ambition är att vi ska utveckla cykelrallyt ytterligare till nästa år, och då hoppas vi naturligtvis att deltagarantalet ökar något också.

Väl mött nästa år igen hälsar ASK & AIBF.



Här nedan redovisar vi de rätta svaren och pristagarna.

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 1 | I Dragracing kör man vanligen 402 meter |
| 2 | 1 | Det är myrsyra som bränns i brännässlor |
| 3 | 2 | Sverige hade fyra VM-guld i friidrott t.o.m. 2003 |
| 4 | 2 | 1953 lades järnvägstrafiken ner i Arentorp |
| 5 | 1 | Hultsfred ligger i Småland |
| 6 | 2 | Astrid Lindgren dog 2002 |
| 7 | 2 | Den Vita Storken skallrar högljutt med näb ben |
| 8 | X | Seriefiguren var Hagbard |
| 9 | 2 | 1000 skrivs med M i romerska siffror |
| 10 | X | AC/DC kommer från Australien |
| 11 | 1 | Pastan man doppar sushi i, heter Wasabi |
| 12 | 1 | Tibern flyter genom Rom |

Skiljefråga: 1160 kg.

Ordgåta: KOMFORTABELT

- 1: Bo Fredriksson 19 p.
- 2: Eva Werner 18 p.
- 3: Reine Nilsson 18 p.
- 4: Fredrik Evertsson 17 p.
- 5: Conny Evertsson 17 p.
- 6: Ann-Louise Rickardsson 17 p.
- 7: Jesper Regnström 17 p.
- 8: Sven Johansson 17 p.



Närmast på skiljefrågan: Pernilla Bjelkholm

Den 26 Augusti startar en ny omgång av BingoLotto.

Nytt för hösten är att du kan köpa lotter ända fram till programmets början, klockan 18:00.

Kontakta Leif Magnusson 134 49 eller K-G Svensson 130 04.

Bingolott gav en Volvo C70

Vi i Arentorps SK gratulerar den Bingolotto-kund som i den näst sista våromgången vann en Volvo C70, värd 368 800 kronor. Det är ännu inte känt vem som haft fru Fortuna på sin sida. Däremot kanske det kan fungera som en extra morot för fler att stödja ASK genom att bland annat köpa lotter.

**Grattis ännu en gång
önskar Arentorps Sportklubb!**