

KEDUMSBLADET

NR 3 2016



Resenärerna på hembygdsföreningens resa, framför Mats Nilssons samling av oljefat vid Skallmeja lantbruksmuseum.

Familjerally

9 oktober
Start mellan
kl 13:30-15:00
från föreningshuset

Ordgåta, tipsfrågor, bingo och
aktiviteter utefter fina vägar.
Fika i föreningshuset

Välkomna!



Dans

i Arentorps föreningshus

14 september - Dönnes
26 oktober - Hasse Peters
16 november Kenneths

kl 18.00-21.30

Inträde 100 kr

Vi bjuder på kaffe
och smörgås

Välkomna!



Dennis

Arentorp

Adler

Byggfirma 0705-563499



BYGGNADSFIRMA ÖRJAN JOHANSSON

0512-134 36 070-783 82 57



IMA städ

0725 722 722

ENEKULLA

Städ & Service

Gunnel Svensson
Telenr: 0725-33 00 34

gunnel@enekullastadochservice.se
www.enekullastadochservice.se



Nickoticko

...din grädda på moset!

DIN LOKALA PARTYTRUBADUR!

För mer info ring

0732-080060

nickoticko@gmail.com

www.nickoticko.tk



Cafe Sägeråsen

...i hjärtat av Tumleberg

Hembakat säklart!

Utomhuscafé med barnvänlig miljö

Öppet i sommar bestämda tider

Kl. 11:00 - 18:00

18-19/6 9-10/7 23-24/7 20-21/8

facebook

www.cafesägeråsen.se
0707-577852



Morgan Waldeblom

Bilmekaniker

waldeblom@gmail.com

Pädersbackevägen 5

534 94

MORGANS BILSERVICE

Gör service, reparerar, svetsar, läser o släcker felkoder, mm.

0727370623

BERGSLIDENS SERVICE

**Reparationer av traktorer, grävmaskiner, bilar
+ diverse uppdrag inom reparationer**

0705-513423

Jan-Åke Wiktorsson

TJ:s Gräv & Markservice

0706-740555 0512-13294

Grävning & Betongbilning med minigrävare.

www.tjsgräv.se

Planerad utgivning 2016:

veck 7, 21, 35 och 46.

Bidrag mejlas till kedumsbladet@arentorp.com eller lämnas till Kerstin Larsson, tele 0709-180 903, senast en vecka innan utgivningen, gärna tidigare!

Annonser i Kedumsbladet, 100 kr/nummer

Alla Kedumsblad går att läsa på hemsidan
www.arentorp.com

Arentorps Församlingshem

Terminstart barngrupper

Vecka 36 startar vi igen och alla grupper kräver anmälan. Max 16 barn per grupp.

Måndagar

13.00-15.00 Miniörer åk F-3 (vi hämtar och lämnar på fritids)
15.00-17.00 Juniorer åk 4-6

Tisdagar

14.00-16.00 Tjejgrupp åk 5-6

Anmälan med barnets namn, samt målsmans namn och telefonnummer skickas till Sara Hybbinette 0733 733 048.
Sista anmälan är 26 augusti.

Stick- och virkcafé

Onsdagar 18.00-20.00.

Start 7 september t.o.m. 30 november. Ej 28 september

Kom och lär dig sticka, virka eller varför inte brodera!

Du tar med/köper material till det du vill göra. Vi hjälps åt att komma igång.

Barn under 10 år bör ha en vuxen som sällskap.

Fika finns naturligtvis.

OBS! Även du som kan sticka, virka, brodera etc. är naturligtvis välkommen till en stunds samvaro.

Har du frågor så ring Solveig 0512-133 10

Luncher

Torsdagar 12.00

Andakt och program

22 september "Diakonins månad" Carina Sagen och Helen Svensson

20 oktober "SKUT" Carina Sagen

17 november "Hemlig gäst"

15 december Besök från förskolan, m. m. Anmälan senast 8 december till Solveig 0512-133 10

Dörrkranstillverkning

torsdag 24 november 18.00-20.00.

Material (en krans) och fika 100 kr/fam. Ytterligare kransar 75 kr/st.

Anmälan senast 18 november till Solveig 0512-133 10 eller Anita 0512-152 22.

Öppna kyrkor inför Alla helgons dag

Inför allhelgonahelgen är kyrkorna öppna **fredag 4 november 14.00-17.00.**

Välkommen in och drick en kopp kaffe, tänd ett ljus och sitt ner en stund.

Passa på att lösa krysset!

De här blir det nästsista kryss som Sigrid och Britta gör till Kedumsbladet. Till nästa år behöver vi någon annan som kan bidra med korsord eller någon annan förströelse. Hör gärna av dej redan nu om du är intresserad!

Vågrätt

- 2 Typ av örlogsfatryg
- 5 Struts
- 7 Kantsöm
- 10 Varsel
- 12 Var museerna
- 14 Bok i GT
- 16 En fågel i skogen
- 19 Violetten
- 20 Bör vi Sara Sjöström
- 21 Ö i norra Atlanten

Lodrätt

- 1 Turné
- 2 Hömånaden
- 3 AIK
- 4 Flod
- 6 Hovdam
- 8 Skörd
- 9 Nordström
- 11 Grannsocken
- 13 Blomster potta
- 14 Runt omkring
- 15 Sup nr 3
- 16 Gott på Nordpolen
- 17 I smedjan
- 18 "Planterade på marken"

KRYSSET

1		2		3		4		
5								6
		7	8				9	
10	11					12		
					13			
14		15		16		17		18
19								
						20		
	21							

Lösningen till kryss nr 2

H	I	S	S		Ä	L	V	A
Ä		M	Ö	S	S	A		S
S	F		T	Ö	S		O	K
T	I	K		N		A	L	U
S	K	O	L	D	A	G	E	N
K		S	P	A	D	E		G
O	S	T		G		N	I	E
N	U	E	T		O	D	O	N
	P	R	E	S	S	A	R	

Namn.....Tel.....

Lös krysset och lämna det hos Sigrid Karlberg eller Britta Hermansson, Storegårdsvägen eller i postlådan vid Föreningshuset **senast 1 november**. 17 lösningar lämnades in denna gång.

Tre vinnare får två skrap lotter vardera!

Vinner denna gång gör:

Berit Larsson
Kerstin Andersson
Ingrid Claesson

Grattis!

Nedre Storegården – Kopparslagaregården (nuvarande namn är Storegården – Koppargården)

Raden där det mesta är sig likt trots att tiden inte står still. Många minnen väcktes till liv när hembygdsföreningen anordnade en bygdevandring den 20:e juni. Samlingen skedde på Storegården 10 hos nuvarande ägare Roland Kedner. Samma plats som jag Yvonne Hamelius (född Kedner) är uppvuxen på. Vi var ca trettio stycken som först vandrade iväg till ”Gunnars” sedan till Svenna, därefter till KJ:s, Olles, Johnna, Bertils, Bergs och Malmbergs. Hängde ni med?

Trots att jag som barn inte gillade att vara utomhus så kan jag nästan säga att jag faktiskt känner igen varje sten som jag trampat på i ”rana”. Under flera år så gick jag bl.a. på skolbussen ute vid Malmbergs och på den tiden så lekte barn utomhus vare sig de ville eller inte. På Storegården bodde jag fram tills 1990 då jag flyttade in i Koppargården 2. Där bodde jag tillsammans med min familj till februari i år 2016.

Det finns personer som jag aldrig glömmar t.ex. alla de som bodde i ”gårdarna längs raden” Gunnar Andersson 1910-1999, Sven Andersson 1902-1987. Min farfar Karl Johan Johansson, kallad för KJ 1894-1981. Olle (Olof) Fredriksson 1916-2004. John Svensson 1906-1987. Bertil Larsson 1913-1978. Gustav Berg 1901-1991. Erik Malmberg 1926-1998 och hans far Axel Malmberg 1899-1977 m.fl. alltså fler barn och fruar. De var en del av min vardag. De såg mig och jag såg dem. De var min trygghet. De var en del av en försvunnen tid. Många roliga episoder kom i dagsljuset och det berättades levnadshistorier om de familjer som bott i gårdarna. Ett särskilt tack till Bo Fredriksson och Erik Andersson (i Kocklanna) för allt som ni bidrog med.



För lite drygt hundra år sedan så fanns det ytterligare fyra gårdar ”längs raden”. En låg bakom Roland Kedners ladugård. En låg på andra sidan vägen mitt emot Ebba och Olle Fredrikssons ladugård. En låg på vänster sida om huset där Therese Andersson med familj bor. En låg mitt emot Birgitta och Anders Larssons framfartsväg. Alla fyra finns med i Kedumsboken del två.

Efter fikastunden som vi hade inne i Roland Kedners maskinhall så fanns det möjlighet att titta in i hans jordkällare. När den byggdes vet vi inte men enligt sägen så sägs det att stenarna kommer ifrån en kyrka. I Kedumsboken ett så står det på sidan 83 att de möjligen kommer ifrån Naum. Vem vet? Under kvällen så fick vi höra om andra stenar och hus som flyttats hit till ”rana”. Förr så tog man tillvara på byggnadsmaterial på ett annat sätt än vad man gör idag.

Jag har under de senaste åren släktforskat en hel del i perioder. På både min mamma och min pappas sida så har hela släkten varit bosatt i närområdet

Den som forskar kring människorna i ”rana” kommer att upptäcka att idag så bor det kvar flera släktingar till tidigare ägare. Gårdarna har bytt ägare men stannat inom släkten. En del ställen har sålts vidare till någon som tidigare har bott i en granngård. Historien upprepar sig.

*Tack för ordet
Yvonne Hamelius*

VETERANFOTBOLL

Lördagen 20 aug arrangerade Arentorp Helås FK en fotbollsturnering för veteraner på Almesåsen. Sex lag hade hörsammat inbjudan och kom till spel denna soliga eftermiddag, Arentorp, Helås, Gauthiod, Skôr samt ett kompisgäng som hette Peters hjältar och ett lag med överblivna spelare från Arentorp och Helås som kallade sig för DVK. Två grupper med tre lag i varje och arentorparna gick fram som en ångvält. Först besegrades Peters Hjältar med 2-1 och sedan Skôr med 4-0. Därmed blev det gruppseger och semifinal mot DVK som också besegrades. I finalen blev det åter möte mot Peters Hjältar och det blev till slut 6-1 till Arentorp innan matchen var slut.

I det segrande laget från Arentorp syns stående fr v: Mikael Lundh, Henrik Karlberg, Niklas Widarsson, Per Lindberg o Andreas Eriksson. Knästående fr v Jesper Regnström, Mattias Larsson o Niklas Lindberg. Lagledare var Ingvar Tigerberg som ej kom med på bild.



Text & bild Örjan Johansson

Hembygdsföreningens resa



Mats Nilsson i Skallmeja har samlat ihop över 80 000 föremål. Hans lantbruksmuseum blev första målet på hembygd-föreningens årliga resa. Här blev vi guidade runt bland utställningarna, bl a tidstroga rum från 40- och 50- talet, affär, skolsal och naturligtvis mängder av äldre och nyare lantbruksredskap. Under fikastunden visade Mats några udda saker som vi fick gissa vad det används till.



Från Tibro gick färden tillbaka till Skövde. Här mötte vår guide upp. Det var Skövdes hembygd-förenings ordförande, fd kommunalrådet, Tord Gustafsson som visade runt i sin stad. Skövde är ju en stad man kan se från ovan utan att flyga, så vi åkte upp till Billinge-hus och beundrade utsikten över stan genom fönstret i kyrkan. Han berättade sedan under rundturen bland annat, hur hela staden, utom ett hus brann ner 1749, och om hur järnvägen, västra stambanan, som blev färdig 1862, gav nya förutsättningar för expansion. Numer är det högskolan tillsammans med Volvo och andra företag som bidrar till Skövdes utveckling. Innan hemfärd fikade vi på Rådhuskonditoriet.

Bertil Johansson, med stöd av Britt-Marie Johansson hade återigen ordnat en trevlig resa med en lagom blandning av nytt, gammalt och lättsamt!

Nästa mål var Tibro och huset Inreda, ett besöks och inredningscentrum med utställning om Tibros möbelhistoria men också det senaste inom möbeldesign.

Eva Thörn från Tibro Museum berättade om hur samhällets utvecklats till Sveriges möbelcentrum. Efter föredrag och rundvandring smakade lunchen väldigt bra.



Arkivfynd i Södra Kedums hembygdsarkiv

I Södra Kedumsboken från 1974 omnämns en byordning från 1742 samt korta utdrag från några bystämmoprotokoll. Vid ett besök av personal från Vara kommunarkiv i Södra Kedums hembygdsarkiv hittades vid en inventering av det arkivet den omnämnda byordningen och flera bystämmoprotokoll från perioden 1821-1964.

Bystämman

I en bystämma deltog alla som ägde mark i en by. Stämman behandlade sådant som rörde gemensamma angelägenheter för hela byn som exempelvis hägnader, allmänningar, kvarnar m.m.



Den lilla vältummade inbundna boken.

Folk som inte ägde mark i en by utan levde på så kallade ofri grund - torpare, backstugusittare - saknade rösträtt i bystämman (bystämman).

Bystämmans ledamöter kallades byalaget eller byrådet och leddes av en byålderman, även benämnd byfogde.

Bystämmor fanns framförallt innan byarna skiftade.

Det finns fortfarande kvar i Sverige bystämmor på sina håll, främst i norra Sverige som exempelvis i Dalarna och Västerbotten.

fortsättning på nästa uppslag...

...fortsättning

Byordning

Bystämman styrde efter en byordning som byggde på sedvanerätt. 1742 utfärdade Kungl. Maj:t en tryckt mönsterbyordning där det fanns luckor i texten som bymännen själva skulle fylla i. Det är en sådan byordning som finns bevarad i Södra Kedums arkiv.

Bystämmoprotokoll

Förutom en byordning fanns det också bystämmoprotokoll. I dessa nedskrevs allt som beslutades i bystämman rörande gemensamma angelägenheter för byn, även uppgifter om försäljningar inklusive auktionsförrättningar togs upp i protokollen.

Byarkivmaterialet i Södra Kedums hembygdsarkiv ett ovanligt fynd

Några ord om hur relativt ovanligt fyndet är i Södra Kedums arkiv.

Det bästa sättet att få reda på bevarade arkiv i Sverige, det är att söka i Nationell Arkivdatabas (NAD). Där finns arkivförteckningar från ca 150 större arkivinstitutioner från hela Sverige. Förutom Riksarkivet, landsarkiven och muséer finns flera större städernas arkiv som Borås, Halmstad, Karlstad med flera. En sökning på byordning ger 247 träffar. Men då ska man ha i åtanke att det i Sverige har funnits över 3000 socknar och att varje socken kunde ha flera byar. Bara inom Vara kommun finns det 24 socknar.

En annan sak gällande byordningar är att de flesta är från tiden efter 1750. Vid en noggrannare efterforskning i NAD så är det endast ca 10 procent som är före tiden 1750 och dit hör som sagt Södra Kedums bystämmoprotokoll. Gör man en sökning på byordning specifikt för 1742 så verkar det finnas bevarat fyra stycken sådana tryckta byordningar.

Om byordningar nu inte verkar vara så vanligt förekommande så är bevarade bystämmoprotokoll ännu ovanligare. Ty vid en sökning i NAD så får man endast 33 träffar varav inga i Västsverige. Finns det bystämmoprotokoll i andra arkiv än de listade och inkluderade i NAD's förteckningar så är det i sådana fall i andra kommun- eller stadsarkiv. Norrtälje stadsarkiv exempelvis har under flera års tid inventerat by- och gårdsarkiv i sin kommun och har på så vis fått ihop en samling på omkring 500 arkiv. Gör man en sökning på bystämmoprotokoll i Norrtälje stadsarkivs förteckningar så får man fram att de har protokoll från sex byar.

Gällande Vara kommun och Skaraborg så känner man i Vara kommunarkiv endast till att Tråvad har en byordning från 1841 men dock inga bystämmoprotokoll. Det borde finnas någon eller några fler sådana här byhandlingar från Skaraborg och Västergötland men då är de säkert "gömda" i några lokala arkiv.



En sida ur byordningen från 1742.

Byordningen och bystämmoprotokollen från Södra Kedums hembygdsarkiv

I byordningen från Södra Kedum, alltså den tryckt 1742, har man för hand fyllt i de tomma luckorna i den tryckta texten. Oftast är det då frågan om olika belopp som den som har brutit eller försummat sina åtaganden gentemot byns gemmensamma bestämmelser ska böta. Men det förekommer även på några få ställen längre anteckningar i marginalen på de tryckta sidorna. Själva byordningen från 1742 förvaras tillsammans med de äldsta bystämmoprotokollen från 1821 till 1868 i en liten vältummad inbunden bok. Byordningen verkar väl använd, den är något sliten i kanterna och rejält brunfärgad efter inverkan från tidens tand men håller fortfarande ihop.

I fråga om bystämmoprotokollen så är de äldsta handskrivna på små pappersremсор med en väldigt liten piktur (handstil), ungefär i samma storlek som dagens kvittolappar man får i affärerna. Man slösade således inte direkt med papper och bläck. Perioden 1821-1868 kallades bystämmoprotokollen endast för byprotokoll och från 1869 till 1964 protokoll för bystämma. De sistnämnda finns i en inbunden anteckningsbok i A4 storlek och alla dessa protokoll är också handskrivna.

Att bystämmoprotokollen har bevarats till vår tid har troligen två orsaker. Dels levde bystämman kvar ända fram till 1964. Tydligt ägde de enskilda gårdarnas ägare fortfarande en bit mark gemensamt som de förvaltade ihop. Protokollen inklusive byordningen har sedan hela tiden bevarats av den person som innehade byältermannaposten. 1966 donerade, enligt ett gåvobrev, den siste ältermannen, Gunnar Persson, handlingarna till Ryda storkommun.

Det ovannämnda arkivmaterialet förvaras idag i Vara kommunarkiv och har digitaliserats. Kommunarkivet driver sedan flera år tillbaka ett projekt med att transkribera (renskrivna) de äldre handskrivna texterna så att de blir lättare att läsa och förstå för nutida läsare. Tanken är att de sedan successivt ska göras tillgängliga på internet.

Hösten 2016 eller annars i början av 2017 kommer Södra Kedums arkivmaterialet att bli tillgängligt på Vara kommunarkivs kommande webbarkiv där alla sedan kommer att komma åt och läsa byordningen och bystämmoprotokollen.

Jörg Siwert
Kommunarkivarie



En sida från 1826 års byprotokoll.



Örjans fotbollskronika

Nu har snart halva höstsäsongen spelats för våra fotbollslag och man kan börja skönja hur det kommer att sluta fram i höst.

För att börja med det mest ovissa så är det **herrarnas A-lag**. Fyra lag ryms inom några poäng i toppen och det är Arentorp Helås tillsammans med Ardala, Vedum och Södra Härene.

Efter den förra krönikan så var det först ett derby hemma mot JK10 som vanns med 3-1 och sedan ställdes kosan till Vedum veckan därpå för ytterligare ett derby. Detta slutade 2-2 efter det att AHFK haft ledningen två gånger om. Därefter var det tre lite enklare matcher mot Frisco, Elmer/Fåglum och Stora Mellby, vilka samtliga resulterade i segrar. Det blev klara vinster i de båda första matcherna, men betydligt tuffare mot St Mellby.

Detta betydde att det blev en seriefinal borta mot Södra Härene. En mycket tuff drabbning som man till slut kunde vinna med 3-2. Därmed var det serieledning när halva serien var spelad. Ytterligare en match var på programmet innan sommaruppehållet och den var borta mot Ardala. Säg den glädje som varar, förlust med stora siffror och därmed övertog Ardala serieledningen över sommaren.

Hösten startade med två klara segrar mot Emtunga och Järpås innan Östadkulle kom på besök till Almesåsen. Matchen slutade 1-1 efter det att gästerna kvitterat på en frispark i slutminuten. Sedan bar det av till Kvänum för match mot JK10 och tyvärr förlorades den matchen med 2-1. Det blev alltså två dyra poängförluster under den veckan och plötsligt är man nere på fjärdeplatsen. Kommande hemmamatch mot Vedum blir nu mycket betydelsefull och man har inte råd att förlora där om man skall få till en seriefinal mot Södra Härene hemma på Kedumsvallen i sista omgången.

Återstående matcher

Dam A

Lörd 3/9	kl. 13.00	Ulricehamns IFK	Almesåsen
Lörd 10/9	kl. 15.00	Lödöse/Nygård	borta
Lörd 17/9	kl. 14.00	Vänersborgs FK	Kedumsvallen
Lörd 24/9	kl. 13.30	Wargön	borta

Herr A

Lörd 3/9	kl. 16.00	Vedum	Almesåsen
Lörd 10/9	kl. 15.00	Frisco	borta
Sönd 18/9	kl. 15.00	Elmer/Fåglum	Kedumsvallen
Fred 23/9	kl. 19.00	St Mellby	borta
Sönd 2/10	kl. 15.00	Södra Härene	Kedumsvallen

När jag skrev om **damlaget** i förra krönikan så hade de just tagit sin första seger borta mot Vänersborgs IF och låg i mitten på tabellen. Efter detta kom en mycket tung period med tre raka uddamålsförluster mot i tur och ordning Sjömarken, Ulricehamn och Lödöse/Nygård innan det blev hela 5-0 i baken mot Vänersborgs FK och helt plötsligt var man nästan sist i serien. Som tur var så tog man sig verkligen i kragen i sista matchen som spelades innan man skulle möta lagen en andra gång. Det var hemma mot Wargön och det blev hela 5-0 till hemmaflickorna. Ytterligare två matcher spelades innan sommaruppehållet och först blev det förlust borta i Trollhättan mot Skoftebyn med 4-1. Därpå besegrades Fristad/Borgstena/Sparsör med 2-1 och nu var man på rätt sida om nedflyttningsstrecket.

Hösten startade med bortaförlust mot suveräna serieledarna Frisco med 4-2. Sedan besegrades Vänersborgs IF för andra gången under året, denna gång med 3-1. Nu är man verkligen på gång för veckan därpå åker man ner till Sjömarken och vinner med 3-2, imponerande.

I skrivande stund har man fem poäng ner till nedflyttningsstrecket och man ser väl ut att ha goda chanser att hänga kvar. Problemet är att man inte riktigt vet har många lag som åker ur serien.

Det är en serieomläggningen på gång och minst tre lag kommer att åka ur och dessutom kommer de sämsta av de fjärden sista lagen i Götaland att åka ur. Men har man minst fyra lag efter sig, som det är i nuläget, så är det klart.

Lite kort om utvecklingslagen också.

Damernas U1, som spelar i elitserien, har gjort en verkligen fin säsong hittills och har spelat jämt mot alla lag utom de båda topplagen Örby och Lidköpings FK. Före sommarledigheten så spelade man oavgjort mot Falköpings KIK och besegrade Skara. Nu i höst har man ordnat oavgjort borta mot Råda och sedan besegrat Skövde.

U2-laget var lite upp och ner under våren med nu i höst har man tagit sju poäng på tre matcher och är med och fightas om andra platsen i serien.

Herrarnas U-lag gjorde en mycket fin vår och förlorade endast en match borta i Vedum. I höst har man haft lite mer problem och förlorat båda matcherna man spelat. Eftersom lagen slår varandra lite hur som helst i denna serie så är det fortfarande serieledning när detta skrivs.

Midsommar



Det var god uppslutning vid midsommarfirandet vid boulebanan.

Jörgen kom och spelade till dansen.

”Små grodorna”, ”Prästens lilla kråka”, ”Tre små gummor”, och alla de andra kända midsommarsångerna avklarades innan det var dags för fika i gröngräset denna fantastiskt varma och soliga dag!

*Caisa Naess
text & foto*



Boule



Varje måndagseftermiddag, när vädret tillåter, kommer de strömmande från alla håll. Kanske inte så många varje gång, men målet är boulebanan vid lekplatsen. Här spelar man några omgångar boule och fikar tillsammans. Har du tillfälle att vara med, så ta med dej en fika och möt upp!

Måndagar vid 15-tiden.

Hur går det med cykelbanan till Kedumsvallen?

Sedan förra Kedumsbladet har projekteringen av cykelbanan tagit stora steg framåt. Tack vare de berörda fastighetsägarnas välvilja är markfrågan nu löst.

Ett markinträng på en villatomt är det nog få som önskar sig, men ägarna till samtliga fyra berörda villor har accepterat det intrång som är nödvändigt för att kunna anlägga cykelbanan. Lika viktigt är det att ägarna till berörda skogsfastigheter och ägarna till grusgropen upplåtit mark för cykelbanan. Jag är övertygad om att alla Arentorpsbor är tacksamma för den lojalitet ni alla visar bygden genom att möjliggöra cykelbanan. Men påskrivna överenskommelser är ingen cykelbana man kan cykla på! Så vad händer nu?

Innan spaden sätts i jorden är det framför allt två saker att hantera. Lantmäteriet ska genomföra fastighetsregleringar och Trafikverket ska godkänna detaljutformningen av cykelbanan. Båda är på gång, men handläggningstiden hos Lantmäteriet kan dra ut på tiden.

Som det ser ut idag, kommer cykelbanan byggas under hösten 2017. Men den stora brasklappen är handläggningstiden

hos Lantmäteriet. Går det fortare än vad som indikerats kan vi bygga under våren 2017, men bygget kan också fördröjas till våren 2018. Vi håller tummarna för en snabb handläggning!

*Stellan Gedell,
Gatningenjör*

